



Goede Herderkerk Epe



Hallo allemaal!!

Het is feest! Vandaag is het **Pinksteren!**

Wat betekent het eigenlijk precies dat we Pinksteren vieren?

Denk eens aan iemand die je heel lief vindt. Misschien voel je je wel blij worden als je aan diegene denkt. Het voelt dan misschien wel of hij of zij heel dichtbij je is.

God denkt altijd aan jou!

Ook jij hebt Hem in je hart en gedachten nodig om alles te doen zoals Hij dat graag wil.

God wil ook dichtbij de vrienden van Jezus zijn. Zij mogen gaan vertellen van God en om dat te kunnen gebeurt er iets heel bijzonders.

“In een huis zijn de leerlingen van Jezus bij elkaar. Ze praten over God en ze bidden samen, dat vinden ze fijn. Ze houden van God. Opeens horen ze een geluid alsof het heel hard waait. Tóch waait het niet écht in het huis. Ook krijgen ze vlammen op hun hoofd. Het lijkt op vuur, maar het is geen écht vuur. En allemaal beginnen ze te praten in een vreemde taal. De Heilige Geest van God is in hen gekomen. Ze willen zó graag van God vertellen én van God zingen. Andere mensen horen het ook. Ze komen dichterbij. Ze kunnen het bijna niet geloven. Ze zeggen: ‘Hoe kan het dat deze mannen zingen en praten over God en dat wij dat kunnen verstaan?’. Deze mensen zijn van de hele wereld naar Jeruzalem gekomen om het feest te vieren. Wat een wonder, alle mensen verstaan dezelfde taal.”

Als Gods Geest mensen aanraakt verandert hun leven. Met Pinksteren zien we dat Gods Geest de harten van de mensen raakt, ze willen niets anders dan praten over God. Veel mensen gaan in Jezus geloven. Het werk van Jezus gaat door!

Jezus heeft beloofd dat Gods Geest ook vandaag werkt. Hij raakt ons aan, laat ons geloven en getuigen.

Laten we daarom blij zijn en het Pinksterfeest vieren!

Er is een digitale Pinksterconferentie voor kinderen!

Klik op onderstaande link voor de programma onderdelen.

Voor zover ons bekend staat de Henkie Show ook op het programma.

<https://portal.eo.nl/samengeloven/pinksteren/kinderen>

<https://www.dehenkieshow.nl/>



Vinden jullie het ook zo jammer dat je je vriendjes en vriendinnetjes van de Goede Herderkerk niet ziet bij de kindernevendienst? Het is wel heel raar zo, zo'n lege kerk. Vorige week konden jullie een lego filmpje bekijken. Dit ging over Hemelvaart. Onderstaand lego filmpje gaat over Pinksteren. Het gaat over een 'pastoor', dit is de dominee.

De dominee verwacht zoveel mensen in de kerk dat hij op zoek gaat naar dubbeldekker kerkbanken! Hoe tof is dat!!

Wie weet is het volgend jaar met Pinksteren in de kerk wel zo vol met mensen dat we echt dubbeldekker kerkbanken nodig hebben. Wij willen bovenin zitten.....jullie dan? Ga maar gauw kijken.....

<https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ>

Liederen:

https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E

<https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo>

<https://www.youtube.com/watch?v=uvW3TSZSUGo>

Op onderstaande pagina's zien jullie twee kleurplaten, twee puzzels en een knutselwerkje.

Veel plezier!

De leiding van de kindernevendienst





HEILIGE

GEEST

Waar de

gaat werken...

daar **BORRELT** het,

daar **BRUIST** het, daar

ontstaat **ENERGIE!**



Wat een feest! De discipelen ontvangen op het pinksterfeest de Heilige Geest. Handelingen 2:1-4

De Heilige Geest wil ook in jouw hart wonen!

Als je gelooft dat de Here Jezus ook voor jou is gestorven, dan belooft God dat je Zijn Heilige Geest ontvangt.

Dat is gaaf! Weet je wat Hij doet? *Zet de letters in de goede volgorde en schrijf de woorden op de stippen.*



- De Heilige Geest laat je zien: Jezus is mijn Redder.
Je weet zeker: ik ben Gods **dink**.  . . .
- Waar je ook mee zit,
de Heilige Geest geeft je **adar**.  . . .
- De Heilige Geest woont in je hart,
je bent nooit **ellane**. 
- Hij moedigt je aan, en laat je ontdekken wat er
in de Bijbel staat. Hij is de beste **cohac**. 
- De Heilige Geest is bij jou om je te helpen!
Hij is de grote **prehel**. 
- Hij is er altijd voor jou!
Zijn naam is de **stretoor**. 

De discipelen vertellen over de Here Jezus. Overal waar ze komen gebeuren wonderen. Dat kunnen ze niet uit zichzelf. Maar als de Heilige Geest komt, ontvangen ze

Lees het antwoord in de vlammetjes, van boven naar beneden.

Je kunt het ook lezen in Handelingen 1 vers 8.

Wil je meer weten over de Heilige Geest? Lees Johannes 14-16

Petrus legt uit

(Hand. 2: 1-4, 22-24 en 37-40)

Doordat de Heilige Geest nu bij Petrus is, gaat hij aan iedereen om hem heen van Jezus vertellen. Over zijn leven, zijn dood en zijn opstanding. Petrus heeft ook een belangrijke, mooie boodschap. Die boodschap is de oplossing van deze puzzel.

Je ziet steeds een vlam, het teken van de Heilige Geest, en drie praatwolkjes daar omheen. In elk praatwolkje staat een woord uit de Bijbel. Die drie woorden hebben één letter gemeenschappelijk. Schrijf die letter in de vlam.

Alles ingevuld? Wat je nu in de vlammen leest, kun je hieronder opschrijven.

.....



Als je het leuk vindt kun je bovenstaand werkje maken.

Werkbeschrijving:

- print onderstaande bladen uit
- kleur alle onderdelen in
- lijm de duif in de handen
- voeg eventueel nog lint toe of draad met daaraan vlammetjes die naar beneden afdalen en onder de handen komen te hangen.





